

# *Protestantse Kerk Gapinge/Veere.*

Beste,

Vanuit de kerkenraad kunnen we ons voorstellen, dat het in deze tijd nogal verwarrend is en dan is ook de kerk nog dicht. Door middel van deze brief, willen we U op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen.

Zoals u hebt begrepen mogen mensen niet meer in groepjes bij elkaar komen, vandaar dat de kerkdiensten t/m zondag 5 april zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we een viering in de kerk met een paar mensen, die u kunt volgen via 'kerkdienst gemist' en later bekeken kan worden op de "facebook" of "you tube" site van de kerk (PGGapingeVeere).

De verwachting is dat we ook in de Stille Week en met Pasen nog geen dienst kunnen houden. Ook dan zullen er kleinschalige diensten zijn.

Als plaatselijke gemeente worden wij door de landelijke kerk goed geïnformeerd over wat wel en niet verstandig is. De landelijke kerk heeft dagelijks overleg met de overheid en wij volgen hun adviezen op.

Ook zijn alle andere activiteiten om deze reden afgezegd. Dus dat betekent dat de gemeenteavond van 25 maart, de ouderenmiddag, de Koffiekorenmaat, de inloopochtend en waarschijnlijk ook de Kompasmaaltijd niet doorgaan.

Dit besluit brengt met zich mee, dat de wat oudere mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten en ook steeds meer alleen komen te zitten, m.n. ook de mensen in Nieuw Sandenburgh. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u telefonisch contact met de predikant opnemen 0118-855191.

Hebt u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact te zoeken. Zeker in ernstige situaties krijgen predikanten nog wel de ruimte om op verzoek van de familie iemand te bezoeken.

Het is een bizarre tijd waarin de menselijke maalstroom tot stilstand is gekomen maar dat er juist nu ruimte is voor de geluiden van de natuur, dat je tijd hebt om oog te krijgen voor de lente die te voorschijn komt en groen kleurt, zelfs de bloesems in de boomgaarden. Gods schepping gaat door en Gods nabijheid is veel groter dan alleen hier en nu. Vanuit ons geloof is Gods nabijheid van begin tot eind en gaat het verder dan de dood. Zo mogen we naar Pasen toeleven. Kijk ook in het volgende kerkblad voor nieuwe ontwikkelingen.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad.